

Beretning til generalforsamling 2014

Status

Støtteforeningen er nu snart 3 år gammel, vi er blevet 150 medlemmer og har indtil nu indsamlet 250.000 kr. I 2013 kom vi helt op på 90.000 kr.

Den årlige støttefest er stadig den begivenhed, som giver det største beløb - godt 30.000 kr. – på én dag.

Den nye ide med at leje et loppestade en gang om året på Frederiksberg Rådhusplads var god, vi tjente 6.200 kr. på en dag.

Medlemmerne bliver mere og mere opfindsomme med hensyn til at skaffe penge til pigernes skolegang, her er et lille udpluk af medlemmernes opfindsomhed:

En ønskede sig støtte-beløb til Nenkashe til sin runde fødselsdag, en anden rejste fra Jylland til København for at afholde et yogakursus til fordel for Nenkashe.

En satte en af sine hundehvalpe til salg til fordel for Nenkashe.

Nogle optræder til støttefesten, andre er med til at arrangerer støttefesten.

Et medlem har venner i bofællesskabet "Jernstøberiet". Det førte til at bofællesskabet inviterede os til at deltage i deres markedsdag og efterfølgende gav hele deres overskud til Nenkashe.

Et medlem laver de smukkeste guldsmykker til vores auktion, en andet smukke brocher og en tredje lækre Same-armbånd.

Et par medlemmer har valgt at overføre et fast beløb hver måned mens andre forærer medlemskaber til deres børn.

Vi skylder også en stor tak til revisor Jakob Diness for det store arbejde han yder ved gratis at revidere støtteforeningens regnskab.

Vi er meget taknemmelige for jeres iderigdom, og for alle de penge, der er kommet ud af det. Det betyder, at vi i 2013 har været i stand til at betale skolepenge til 19 piger, hvoraf 11 af pigerne nu går i "secondary school" – til en pris, der er tre gange så høj som for at gå i grundskolen. Ud over at dække pigernes skoleudgifter, uniformer, bøger, sengetøj, toiletsager m.m. er der penge til;

- at udføre rådgivnings- og mentorarbejde i forhold til pigerne, hvor de får mulighed for at tale om bekymringer de går med,
- at deltage i forældremøder på de forskellige skoler
- at aflægge hjemmebesøg hos pigernes forældre, hvor man arbejder på at forsone pigerne med deres familier og på at skrive kontrakter med familierne om at pigerne ikke bliver omskåret og at de får lov at fortsætte i skole.

Hjemmesiden og mailkorrespondancen er stadig kernen i vores kontakt til medlemmerne, og vi er taknemmelige for at Magnus stadig giver sig tid til at hjælpe os med at opdatere og vedligeholde hjemmesiden. Hjemmesiden er under stadig udvikling, så den bliver mere logisk og lettere at finde rundt i.

På hjemmesiden finder I alt om foreningen; vedtægter, de årlige regnskaber, beslutningsreferater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, indsamlingsstatus, nyhedsbreve fra såvel Nenkashe Kenya, som Nenkashe Danmark og billeder fra pigernes skoler i Kenya og små film med stemningsbilleder fra Støttefesten.

Foreningen har en Facebook-side, som bærer præg af, at vi ikke er fortrolige med det medie. Vi leder efter en person, der vil påtage sig at holde Facebook-siden levende og aktuel.

Pressedækningen lykkedes bedre i år. I forbindelse med Siloles besøg, fik vi kontakt med Kristeligt Dagblad, som interviewede Silole Mpoke Grønlykke. Det blev et fint helsides portræt med et stort billede af Silole. Interview har givet flere nye medlemmer.

Amagerbladets indlæg om støttefesten inspirerede DR's journalist Claus Vittus til at besøge Nenkashe i Kenya, hvor han interviewede Silole, deltog i et besøg på Malels skole og "Safehouse" og var til skoleafslutning på en af de største skoler. I februar 2014 kom den første af to udsendelser, og i løbet af foråret regner CV med at lave næste udsendelse, som kommer til at handle om Nenkashe Educational Center i Kenya. C.V. planlægger også at deltage i støttefesten den 27.9.2014.

Aktiviteter i året der gik

Bestyrelsen har afholdt 8 møder i 2013. Ud over bestyrelsesmøder er vi alle aktive i forskellige arbejdsgrupper.

Som noget nyt havde vi i foråret et loppestade på Frederiksberg Rådhusplads. Det var en herlig solskinsdag, så der var et stort købelystent publikum. Vi har lejet en studeplads samme sted i

2014. Desværre var forårets eneste ledige studepladser - påske lørdag – og ikke den 14. juni som annonceret.

Den årlige **støttefest** blev afholdt den 14. september 2013, også den dag var vejret strålende. Som de andre år, havde Nathanaels Kirken givet foreningen den store gave, at stille deres sognegård til vores rådighed, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Vi havde besluttet at nogle af aktiviteterne, blandt andet børnehjørnet, blev lagt på kirkepladsen. Vi var så heldige, at solen skinnede, at musikergruppen Jørgen Valdsgaard og Lone Marker fra Sundby Sejlforening tilbød at synge og spille udenfor og at Jørgen og Lone havde inviteret en af deres gode venner med - "Ballon Lone" - som underholdt børn og voksne hele eftermiddagen med sin ballonkunst. Så der var rigtig god stemning på kirkepladsen.

Støttefesten blev beriget af, at Siloles søn i USA forærede hende en mellemlanding i København, så hun kunne deltage i støttefesten igen i år. Anne Grete Holmsgaard styrede også auktionen i år, og Else Marie Buch arrangerede en herlig **Catwalk**, som var med til at bringe Afrika til Danmark, og fik Anas og hans ven, til at akkompagnerede catwalken med både musik og lysbilledshow.

Der var mange menige medlemmer, som tog aktivt del i støttefesten f.eks. med at lave sandwiches, bage kager, lave samosas, brygge te og kaffe, og ikke mindst vigtigt – hjalp med opstilling, afvikling og oprydningen.

Mange mennesker har været dybt i deres gemmer for at finde givet gaver og loppeting, andre har givet kunst, smukke guld og sølvsmykker, udsøgt køkkentøj, gavekort til køb i deres foreninger og meget, meget mere til støttefestens auktion, loppemarked.

Restaurant "Sundbysejl" forærede os igen i år mad til alle (30) hjælpere, så vi dagen igennem kunne tage pauser med dejlige sandwiches.

Men støttefesten kunne ikke gennemføres uden hjælp fra familie og venner, som arbejder som heste før, under og efter festen og, som også sørgede for, at der mødte et købestærkt og engageret publikum frem. Stor tak til alle.

I forbindelse med at Silole var i Danmark, havde vi kontaktet **CISU** med henblik på at få en rådgivning vedrørende støtteforeningens fremtid og eventuelle ønske om at søge nogle af CISU's midler til at udvikle samarbejde mellem Nenkashe i Kenya og i Danmark. Der er bestemt muligheder for at søge penge, men ...

CISU's rådgiver pegede på, at vi skal være opmærksomme på, det ikke er godt for Nenkashe, Kenya, at være afhængig af én – og kun én donororganisation og dels at Civilsamfundspuljen kræver megen dokumentation. Der skal aflægges store halvårslige rapporter og regnskaber både i DK og i Kenya. Det er så spørgsmålet, om vi er parate – både i Kenya og her – til det store arbejde, som det medfører.

Turen til Kenya

Vi er tre medlemmer, der netop er kommet hjem efter en tur til Kenya – selvfølgelig betalt af os selv. Silole og Zipporah Sindiyo (Zippy) havde lavet et ønskeprogram til os, hvor vi blandt andet fik lejlighed til at mødes med hele NEC's organisation og til at vandre rundt på det stykke land, som "Nenkashes Daughters Trust" har doneret til at opføre en "Vocational school" (en erhvervsskole).

Vi fik diskuteret samarbejdet mellem vore to organisationer og hørte referatet af NEC, Kenyas møde med den lokale undervisningsminister omkring de muligheder den lokale regering så, for at få støtte til oprettelse af en erhvervsskole på den donerede jord.

Vi kørte til Pokot, som ligger en 250 km og godt 10-12 timers køretur nord for Nairobi for at besøge de fire piger, som stammer derfra og som netop er flyttet til en "secondary" skole i Pokot, i nærheden af deres forældre. Samme dag besøgte vi den grundskole pigerne oprindeligt gik i, da de i 2007 mødte Zipporah og Daniel Sindiyo. På det tidspunkt var der ingen piger i det område, der fik lov at fortsætte deres skolegang efter 4. klasse! At pigerne kom i skole i Kajiado, som ligger 80 km syd for Nairobi, skyldtes at Zippys søster var leder af AIC skolen. Hun havde mulighed for at tage imod pigerne uden betaling i første omgang.

Vi fik lejlighed til at tale med mødrene til de fire piger, og blev inviteret indenfor hos familien til den ene af de fire piger.

Vi besøgte Malels skole og det Safehouse, "The Beloved Daughters", hvor hun bor sammen med de tre forældreløse piger, som NEC også har "under deres vinger".

Vi besøgte AIS skolen, hvor de fleste af pigerne går i grundskole og var på besøg hos den mor, som er talskvinden for mødrene til de fire masaipiger, som netop var ankommet til AIC skolen, da Marianne og jeg besøgte skolen i 2011.

Vi har netop modtaget en **årsrapport fra NEC, Kenya**.

I 2013 havde NEC ansvaret for 31 piger og 3 drenge.

2013 blev året, hvor 11 piger blev færdige med deres grundskole, og alle 11 piger havde så god en afgangseksamen, at de blev optaget i "secondary" skole, en fireårig gymnasial skole fra 9. til 12. klasse, hvorfra man går direkte til universitetet. Nogle havde så gode karakterer, at de blev optaget på særlige "secondary" skole. Udgifterne til skolegang for de 11 piger er steget meget, først og fremmest fordi skolepengene for skolegang på en "secondary" skole er tre gange så høj som for skolegang i en grundskolen, men også uniformer og bøger er langt dyrere der. Da pigerne

er spredt over fem "secondary" skoler og tre "primary" skoler, har udgifterne til transport i forbindelse besøg til børnene, ved forældremøder og lignende også været store.

Derfor har NEC gennem 2013 arbejdet på, at finde mere lokale skoler til pigerne, så pigerne er tættere på deres forældre og transportudgifterne dermed lavere. Det var derfor en stor glæde for både pigerne og deres forældre, at de fire piger fra Pokot kunne starte på en "secondary" skole i lokalområdet. Det vil fremover spare NEC for store udgifter, da der er en rejsetid på omkring 10-12 timer af meget dårlige veje til Pokot. NEC arbejder også på, at samle pigerne i Kajiado-området på færre og mere lokale skoler.

De større udgifter har betydet, at NEC har haft lukket for tilgang af nye børn i 2013. Efter nytår er der igen åbnet for nye børn, fordi der fundet donorer til yderligere seks børn.

NEC i Kenya er en lille, men veluddannet organisation på 12 medlemmer. De har en bred faglig baggrund; en har en psykologisk rådgiverbaggrund, tre er læreruddannede, to har en administrativ baggrund, en er specialist indenfor specialundervisningsområdet, en er jordemoder og sundhedsplejerske og endelig er der nogle aktive forretningsfolk og en enkelt direktør.

Udover de faglige resurser, har organisationen et nært samarbejde med de lokale ledere, med ledelsen på de forskellige skoler pigerne går på, med relevante lokale myndigheder, med ministeriet for ligestilling og undervisning, med Børneforvaltningen og med børnenes forældre.

Som I kan se, er Nenkashe Educational Center ikke én skole eller ét uddannelsessted, men en organisation, som arbejder for at masaipiger, der er flygtet fra FGM (omskæring) eller tidligt ægteskab, får mulighed for skolegang og dermed bliver i stand til at påvirke deres egen fremtid.

I kan læse mere i deres årsrapport, som bliver lagt ind på hjemmesiden.

Vi har også modtaget **det årlige regnskab fra NEC, Kenya**, gennemgået af en lokal revisor, efter International Financial standards. Revisoren har ingen bemærkninger til regnskabet.

Nenkashe, Danmark, planer og ideer

Bestyrelsen har gennem året drøftet støtteforeningens fremtid. Se vi 5 – 10 år frem i tiden, må vi erkende, at de fleste af vore medlemmer er "godt oppe i alderen" og gruppen af unge medlemmer ikke er stor. Vi kan samtidig se, at vores støtteforening næsten dækker halvdelen af udgifterne til de 31 pigers skolegang.

Derfor er det vigtigt at vi finder ud af, hvordan vi kan sikrer, at pengene til pigernes skolegang ikke lige pludselig stopper.

Det kunne være ved at rekruttere flere unge medlemmer. Det kunne også være ved at søge penge gennem Civilsamfundspuljen, CISU eller gennem sponsorater fra firmaer eller fonde.

Efter rådgivningen i CISU, har bestyrelsen dog besluttet, at vi indtil videre, nøjes med at søge penge fra CISU's oplysningspulje med henblik på at arrangere en foredragsrunde med en eller to repræsentanter fra NEC, Kenya i forbindelse med årets støttefest den 27.9. 2014.

For at skabe relationer mellem børn og unge i Kenya og i Danmark, har bestyrelsen overvejet at en kommende foredragsrunden kunne omfatte skoler, gymnasier og højskoler – i et forsøg på at skabe nogle kontakter mellem gymnasieelever i Danmark og i Kenya.

Som nævnt tidligere, afholder vi også i **Loppemarked** på Frederiksberg Rådhusplads påske lørdag den 19. april 2014.

Besøg i FN-huset i Nordhavnen

I november 2013 præsenterede UNPFA den årlige befolkningsundersøgelse, som i år handlede om det store antal af piger i verden, der bliver gift som børn. Vi var et par stykker, som deltog i præsentationen af udgivelsen og som blev inspirerede til et studiebesøg i FN-huset. Pernille Fenger og Mette Strandlod har taget godt imod vores ønske, og vil arrangere en rundvisning og et oplæg omkring FNs arbejde omkring barneægteskaber, tidligt moderskab og FGM.

Besøget er berammet til den 13. maj kl 17. Alle er velkomne. Der vil blive udsendt program med mulighed for tilmelding.

Skattefrihed for gaver og kontingent

Støtteforeningen er desværre stadig ikke stor nok til at blive godkendt af Skat, så medlemmerne kan fratække deres bidrag til foreningen på deres selvangivelse. Ifølge reglerne skal foreningen skal have mindst 100 medlemmer i gennemsnit i de sidste 3 år og have indsamlet mindst 150.000 kr. om året. Derudover kræver Skat at foreningen skal indberette medlemmernes indbetalinger med navn og CPR-nummer.

- og hermed overgiver jeg min beretning til Generalforsamlingen.