

# Beretning for 2018

---

Vi kan se tilbage på året der gik med glæde. Vi var urolige for, om vi kunne samle penge nok ind uden den store støttefest på Borups Højskole, som altid har givet os næsten det halve af årets indsamling, men der var ingen grund til uro. Årets indsamling er gået over alt forventning.

På Ide-mødet efter sidste års generalforsamling, var vi en gruppe medlemmer, der fandt frem til flere andre måder at indsamle penge på. Arrangementer som ikke ville kræve så meget arbejde og som ville være fordelt på flere personer. Resultatet blev en række forskellige arrangementer, der blev fordelt ud over året:

**Krible Krable med** naturvejleder Jens Hæstrup på Amager fælled.

**Sejltur til Saltholm**, med sejlerne Ib Petersen og Henrik Hegelund fra Sundby Sejlforening.

**Loppemarkeder** tre gange på Frederiksberg Rådhusplads.

**"Mormors kaffebord"**, med Sascha Henriksens skønne kager til 25. personer, doneret af Restaurant Sundby Sejl til 25 personer

**"Drømme + Suppe"**, et foredrag med efterfølgende diskussion, ved Jungiansk terapeut Inger Jacobsen om, hvorfor det er værd at interessere sig for sine drømme.

**Den årlige støttefest**, som i år blev afholdt i Frederiksbergs Kommunes spillested Metronomen, som vi fik lov at låne kvit og frit. Lokalerne er lyse og venlige og gav gode muligheder for både klovneri for småbørn, salg af afrikating og til levende musik. Silole kom til Danmark og var den, der åbnede festen med en fortælling om Nenkashe og pigerne i Kenya.

De mange arrangementer gav mange gode oplevelser, venskaber på kryds og tværs og flere nye medlemmer - og mange flere penge i kassen, end vi havde forestillet os.

Inden vi tog beslutningen om at satse på mindre arbejdskrævende aktiviteter, meddelte vi Nenkashe, Kenya, at vi formentlig ville indsamle langt færre penge end tidligere, og at vi fremover ville koncentrere os om de piger som allerede var i projektet den 1. januar 2018, og følge dem 'til dørs' gennem deres skole- og uddannelsesforløb. Vi præciserede, at Nenkashe, Kenya, ikke kan regne

med, at vi ville betale til flere 'nye' børn. Vores beslutning blev taget til efterretning med uro.

## **Nenkashe, Kenya**

I året der gik, har flere af støtteforeningens medlemmer besøgt Nenkashe Education Centre i Kenya. Flere af dem har også besøgt Mama Seneyia og hendes datter, som er en af de piger vi har støttet gennem hendes skolegang. For et år siden afsluttede Seneyia secondary school, og fik plads på et teknisk college. Desværre blev hun gravid og måtte afstå fra pladsen. Lige nu lever hun sammen med sin datter hos sin mor og sine søskende. Det er hendes hensigt at starte på sin uddannelse når barnet er blevet lidt ældre.

Pigerne i projektet går på mange forskellige skoler, fordelt rundt i Kajiado-området, og det er svært for Silole Mpoke Grønlykke og de øvrige medarbejdere i NEC at besøge pigerne på deres skoler. Derfor samler NEC's medarbejdere alle pigerne til et årligt seminar på en uge, hvor pigerne dels møder hinanden og dels møder ledelsen af NEC. Det overordnede formål for seminaret er at styrke pigernes selvtillid, deres kommunikative færdigheder og deres beslutningsdygtighed. De får viden om blandt andet sundhed, om seksuelt overførte sygdomme og om konsekvensen af stofmisbrug. De lærer at holde taler om FGM og om de juridiske problemstillinger der er knyttet til FGM.

Fordi pigerne lever så isolerede fra det andet køn i hele deres skolegang, gør NEC meget ud af at forberede pigerne på mødet med de unge drenge og mænd. Derfor indeholder undervisningen emner om relationer mellem unge mænd og kvinder, om forskellen mellem kærlighed og forelskelse, om prævention og om hvorfor man ind imellem kan blive drevet til samleje af glæde over at være udvalgt eller af gruppepres. Årets seminar var meget succesfuldt, og alle pigerne arbejdede dedikeret med alle emnerne. Underviserne var både interne og eksterne. Nogle repræsenterede mønsterbrydere, med samme baggrund som pigerne, en anden var Youth Senator fra Kajiado County, der talte om *'kend dig selv, pas på dig selv og elsk dig selv'*.

## **Nenkashe, Danmark**

Som noget nyt kan foreningen nu anvende MobilePay til vore indsamlinger både på hjemmesiden og på Facebook. Det har gjort det vanskeligt at se, hvad de

indbetalte beløb dækker. Derfor er det vigtigt, at huske indbetalerne på, at de altid skriver i kommentarfeltet, om det er kontingent, loppemarked, udflugter eller andet de har betalt for.

Vi arbejder også på at det bliver muligt at donere direkte fra Facebooksiden.

MobilePay og Facebookdonation er kun mulig, fordi vi er registreret i Indsamlingsnævnet og følger deres retningslinjer.

Loven om opbevaring af persondata og privatlivspolitik har selvfølgelig også haft konsekvenser for vores lille forening, og med nogen forsinkelse ligger der nu et dokument på hjemmesiden om foreningens privatlivspolitik, og alle medlemmer og venner af Nenkashe har modtaget en mail om hvordan foreningen administrerer persondata.

I det kommende år vil vi arbejde videre med at udvikle forskellige små arrangementer. Allerede nu er der tilsagn om at vi kan afholde tre loppemarkeder på Frederiksberg, en sejltur til Saltholm med foredrag om øen og en støttefest i Frederiksberg kommunes spillested Metronomen i november.

I dag kan vi præsentere jer for vores nye flyers, som grafiker Michael Jensen har designet og som Lasertryk GiveBack har trykt ganske gratis. De nye flyers ligner støttefest-flyerne, men er designet, så de kan bruges til at reklamere for alle forskellige arrangementer, der bliver afholdt i årets løb.

Jeg vil sende en stor tak til alle jer trofaste medlemmer, for jeres støtte til masaipigernes skolegang. Uden jeres kontingent, de mange store donationer og jeres hjælp ved de forskellige arrangementer havde vi ikke samlet så mange penge. Vi håber på jeres velvilje også i fremtiden.

Endelig vil jeg rette en stor tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som sammen med mig året igennem gør deres bedste for at få det hele til at fungere.

Det gør mig ondt at meddele, at vores interne revisor siden foreningens stiftelse, Claus Staugaard-Andresen, er afgang ved døden i februar måned. Claus har altid vist stor interesse for foreningen og mødte altid op til alle vore arrangementer. Claus har også altid været til rådighed, hvis vi havde juridiske spørgsmål i vores møde med diverse myndigheder.

- og hermed overgives beretningen til generalforsamlingen