

Hvordan kan du blive medlem af støtteforeningen?

Send dit navn og din mailadresse til medlem@nenkashe.dk. Medlemskontingentet er 150 kr. om året, som du overfører til foreningens konto; 2112 4383 326 120. Husk at skrive dit fulde navn på indbetalingen. Hvis du vil give flere penge, er vi selvfølgelig meget taknemmelige for det.

Støtteforeningens administration er baseret på frivilligt arbejde. Nyheder og korrespondance formidles via nettet, derfor er der meget beskedne omkostninger til administration. Såvel pengegaver som kontingentet går til pigernes skolegang, uniformer, lægehjælp m.m.. Støtteforeningen arbejder på, at medlemmernes bidrag bliver skattefri, men det kræver blandt andet, at foreningen har mindst 100 medlemmer og har indsamlet i gennemsnit 150.000 kr. om året i en periode på tre år.

Støtteforeningens bestyrelse:

Saida Karin Sonne, Marianne Dela Widenmann, Elisabeth Olsson, Bente Søfeldt, Christina Dela Widenmann, Annette Sonne Clifforth og Inger Jacobsen

Du kan læse mere på
www.Nenkashe.dk

Nenkashe Educational Center

et skoleprojekt for masai-piger i Kenya



Der er forældredag på pigernes kostskole. Under besøget arrangerer Silole hospitalsbehandling for en af pigerne.

Foreningens historie

”Støtteforeningen til projekt Nenkashe Educational Center” er en dansk velgørende forening, som blev stiftet den 1. juni 2011. Foreningens formål er at støtte det kenyanske projekt ”Nenkashe Educational Center, som Silole Mpoke Grønlykke og Zippora Sindyo har taget initiativ til at oprette. Projektet betaler skolegang og daglige fornødenheder for masai-piger, der er flygtet fra pigeomskæring, vold og tvangsægteskab.

Siloles historie

Silole er masai og vokset op i Kenya. Hun har været dansk gift og har i mange år arbejdet som sundhedsplejerske i København. Støtteforeningen er stiftet af en gruppe af kolleger og af medlemmer af Siloles danske familie. Det betyder, at vi er mange i foreningen, som kan stå inde for, at de donerede midler bliver brugt til pigernes skolegang og daglige fornødenheder.

I 2009 rejste Silole tilbage til Kenya, for at virkeliggøre sine og familiens ønsker om at være med til at sikre at masai-piger får ret til skolegang og til at bestemme over deres eget liv.

Nækus historie

Da Naeku var 12 år, blev hun omskåret. Da hun var 13 år, arrangerede hendes far ægteskab med en mand på 60 år, og Naeku blev tvunget til at gå ud af skolen! Da medgiften skulle betales, flygtede hun om natten og søgte ly hos politiet. Politiet kontaktede Nenkashe Educational Center. Nu er Naeku blevet 14 år, og er godt i gang med at fuldføre sin skolegang – betalt af NEC.

Nenkashe Educational Center (NEC) i Kenya

NEC sikrer skolegang, sundhed, skoleuniformer, skolebøger og daglige fornødenheder for 31 masaipiger, der er flygtet fra vold, omskæring og tvangsægteskab. Derudover betaler foreningen dagskole for to forældreløse piger, som bor hos deres blinde alkoholiserede bedstemor og for 2 drenge, som er søskende til et par forældreløse piger.

I et ønske om at forsone pigerne med deres forældre, aflægger NEC forsoningsbesøg hos pigernes forældre i samarbejde med ”Childrens office” og de lokale stammeledere. Samtidig arbejder NEC på, at forældrene tager medansvar for pigernes skolegang og uddannelse.

Indsamlingen fra vores danske Støtteforening har i 2012 betalt udgifterne for 21 piger.



Brev fra Silole

”Jeres arbejde kommer til at give mange piger en uddannelse, de ellers ikke ville have fået.

Jeg sender jer en lille artikel fra en avis om en 35-årig mand, der er blevet arresteret, fordi han giftede sig med en 12-årig pige! Vi blev kontaktet af ”Childrens Office” i går om at tage os af pigen! Da vi talte med dem i dag, viste det sig, at pigen kun var 9 år gammel!

Jeres arbejde kommer til gavn for sådan en pige.”

Mange kærlige hilsener til jer alle, **Silole**

Du kan kontakte os i Danmark via nenkashe@nenkashe.dk

og projektet i Kenya via Kenya@nenkashe.dk