

Beretning til generalforsamling 2013

Til sommer kan vi fejre støtteforeningens 2-årige fødselsdag. I løbet af de 2 år har 141 meldt sig ind i foreningen og vi har til dato indsamlet godt 150.000 kr..

Pengene er indsamlet på forskellig vis, dels ved at afholde en årlig støttefest, dels ved at skaffe nye medlemmer og dels ved at søge økonomisk støtte fra fonde.

Den årlige støttefest er et stort arbejde, men absolut den største indtægtskilde.

Antallet af medlemmer stiger støt og det er vi meget glade for. De mange medlemmer er, udover ved at betale deres årlige kontingent, med til at støtte indsamlingen ved at gøre foreningen kendt i en bredere kreds. Flere af medlemmerne giver store pengegaver ud over kontingentet, og er også med til at skaffe små og store gaver til auktionen og til loppemarkedet. Og endelig er der også flere og flere medlemmer, der deltager aktivt i arbejdet omkring støttefesten, loppemarked og fondsansøgninger.

Fondsansøgningerne har indtil nu ikke givet de store resultater, formentlig fordi vores forenings formål ikke helt har "passet ind" i fundatserne for de enkelte fonde.

I det forløbne år har vi dog modtaget 10.500 kr. fra **CISU's oplysningspulje**. Pengene var øremærket til at invitere Zippy og Silole (formand og næstformand for Nenkashe, Kenya) til Danmark, som led i en oplysningskampagne.

I det kommende år, vil vi udvide vor indsamling med afholdelse af **loppemarked den 1. juni 2013**.

Hjemmesiden

For at minimere de administrative udgifter har nenkashe.dk og mailen medlem@nenkashe.dk været foreningens hovedkommunikationsorganer. Vi er taknemmelige for at Magnus stadig giver sig tid til at hjælpe os med at opdatere og vedligeholde hjemmesiden, det holder udgifterne for hjemmesiden nede på knap 200 kr..

På hjemmesiden ligger alt om foreningen; vedtægter, beslutningsreferater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, indsamlingsstatus, nyhedsbreve fra såvel Nenkashe Kenya, som Nenkashe, Danmark og billeder fra Kostskolen i Kenya og fra Støttefesten.

På sigt ønsker vi også, at det er muligt at yde donationer og at indbetale kontingent direkte på hjemmesiden, men endnu er vi ikke nået dertil.

Siden maj 2012 har vi analyseret vores hjemmeside med Googles analyseværktøj; "Google Analytics Visits". Antallet af nye brugere har været støt stigende. Hvis I går ind på nenkashe.dk kan I se, at vi også følger hvor de forskellige brugere af hjemmesiden logger på fra – f.eks. vi haft besøg fra Brasilien, Australien England og USA!

Vores **Facebook-side** har nu fungeret et år. Omkring støttefesten lavede vi et fremstød på Facebook, men mediet kræver, at man er inde på siden hver dag, og det har der ikke været kræfter til. Vi leder med lys og lygte efter en, der vil påtage sig den opgave at holde vores Facebook-side levende og aktuel.

Vi har fået nyt Logo. Siden foreningens stiftelse, har vi arbejdet på at finde et godt Logo – uden at finde det helt rigtige. I sommer blev vi overhalet af vores kenyanske søsterorganisation, som sendte os deres nye smukke logo. Vi er blevet enige om at bruge fælles logo. Vi har allerede anvendt det til brevpapir, labels, badges, pengekatte til støttefesten og til vores nye postkort.

I foråret 2012 besluttede vi at melde os ind i **CISU**, som er den organisation, der administrerer Danidas midler til Ngo organisationer i DK. CISU har en oplysningspulje, som vi søgte om penge til at finansiere en oplysningskampagne om masaipigernes vilkår i Kenya med Silole og Zippy som hovedaktører i en foredragsrække.

Vi blev indmeldt i CISU 14 dage før deadline for ansøgning til oplysningspuljen, og det lykkedes os at nå at formulere en god ansøgning. Vi fik 10.500 kr. til at betale for at de to kom til DK i forbindelse med Støttefesten i oktober. Desværre blev Zippy syg, så Silole kom alene. En del af den refunderede flybillet fik vi lov at bruge til at finansiere trykning af vores nye postkort. Vi har netop afleveret afrapporteringen til CISU, og har fået stor ros tilbage for den indsats vi har ydet for pengene.

Et medlemskab af CISU koster 1200 kr. pr. år. Fordi vi er en lille organisation med en total omsætning på under 200.000 kr. pr. år, fik vi 50 % rabat på kontingentet, og det har vi også fået i år. Vi mener at et medlemskab er en god investering, da CISU har kurser og fyraftensmøder, som er relevante for vores forening. CISU yder også gratis projektrådgivning, som vi kan benytte, hvis vi vil søge deres projektpulje til f.eks. at styrke indsatsen for at give de "ikke boglige" elever et uddannelses tilbud (den slags tilbud findes pt. Ikke).

I vores iver for at opfylde betingelserne for at få del i oplysningspuljen, valgte vi at deltage i **Verdens Bedste nyheders oplysningskampagne, "U-landsbistand bærer frugt"**! Det var en stor mundfuld, hvor vi delte oplysningsmateriale og 1800 æbler ud på Christianshavns Torv en tidlig morgen den 14. september. Det var hårdt, men også sjovt, og vi lærte en hel del om FN's 2015 mål om at reducere fattigdommen i verden.

Siloles besøg var en stor succes, og gav samtidig bestyrelsen mulighed for at gennemdrøfte samarbejdet mellem vore to søsterorganisationer og lægge linjerne for det fremtidige samarbejde mellem vore to foreninger.

Formålet med deres besøg var en oplysningskampagne om masaipigernes vilkår i Kenya og om det arbejde NEC udfører for at sikre skolegang, uddannelse og sundhed til masaipiger, der er flygtet fra tvangsægteskab og pigeomskæring. Alle Siloles foredrag blev mødt med stor interesse. Mange fik ny viden, og flere af eleverne på Borups Højskole var dybt berørte over at høre om FGM. Oplysningskampagnen gav også en del nye medlemskaber.

Foredragsrækken bredte sig over forskellige målgrupper. Udover eleverne på Borups Højskole var der foredrag i Ældresagen på Frederiksberg, for cafégæster i Rejseboghhandlen Tranquebar i Borgergade, for menigheden i Nathanaels Kirken og for de fremmødte til Støttefesten den 6. oktober 2012, hvor Siloles

tilstedeværelse var det store trækplaster. Vi skønner at Silole fik kontakt med omkring 500 personer i de 14 dage, besøget varede.

I forbindelse med vores samarbejde med VBN søgte vi om at få hjælp til at udarbejde et **informationspostkort**, desværre lykkedes samarbejdet om postkortet ikke, men heldigvis fik vi lov at bruge nogle af de tiloversblevne penge fra oplysningspuljen til at producere et info-postkort, som vi med hjælp fra Josephine, Camilla og FOA fik trykt på særdeles favorable vilkår. Da CISU betalte trykningen, skulle postkortet selvfølgelig indeholde informationer om FN's 2015 mål for at reducere fattigdom i verden og om VBN, men der er også blevet plads til at man kan skrive lidt på kortet.

Pressedækningen er ikke lykkedes så godt i år, selvom vi har brugt meget tid på at kontakte diverse medier i forbindelse med Siloles besøg og med Støttefesten. Det nærmeste vi kom, var en aftale med Danmarks Radio, som desværre blev aflyst på grund af interviewerens akutte sygdom. Vi må erkende, at vi skal være meget tidligere ude for at få presseaftaler omkring støttefesten.

Vi er nu 141 medlemmer. Man bliver medlem, hvis man har indbetalt 150 kr. Er det indbetalte beløb større end 150 kr., er resten af det indbetalte beløb blevet registreret som en gave til foreningen. Da både kontingentet og pengegaverne går til pigernes skolegang har vi ikke set noget problem i det. Undtaget herfra er de få gavegivere, som ikke ønsker at være medlemmer af foreningen.

Kontingentet gælder for ét år. For at forenkle administrationen vil kontingentet for det pågældende år fremover forfalde til betaling 1. marts. De der melder sig ind i løbet af året, kan derfor risikere at den første kontingentindbetaling kun gælder for en mindre del af et år, men da kontingentet er forholdsvis beskedent, giver det ikke mening at regne den givne procentdel af kontingentet ud.

Når foreningen er blevet stor nok, kan vi blive godkendt af Skat til at medlemmerne kan fratække deres bidrag til foreningen på deres selvangivelse. Ud over at foreningen skal have mindst 100 medlemmer og have indsamlet mindst 150.000 kr. i gnst. i 3 år kræver Skat også at foreningen skal indberette medlemmernes indbetalinger, navn og CPR-nummer.

Den årlige Støttefest blev afholdt den 6. oktober. Festen blev en stor succes, som gav over 38.000 kr. netto til indsamlingen. Siloles besøg var med til at gøre støttefesten til noget helt særligt. Silole havde medbragt smukke stoffer, tasker og smykker fra Kenya. Stor tak til Anne Grethe Holmsgaard, som styrede **Auktionen**. Til næste støttefest, skal vi have udgivet et auktionskatalog, så flere får lyst til at komme og byde på de mange smukke ting. Stor tak også til Jess Myrthu, som afsluttede støttefesten med **Bankospil**. Det betyder meget for støttefesten, at kendisserne er med til at løfte festen og tiltrække flere købelystne gæster.

Else Maries ide med at arrangere **Catwalk** med afrikanske kvinder og børn var, sammen med Siloles tilstedeværelse, med til at bringe Afrika til Danmark. Maria Niaz organiserede catwalken, og ikke et øje var tørt, da de lækre unge piger vuggede hen over gulvet fulgt af små børn med hovedet fyldt med fletninger.

En anden nyhed var **Børnehjørnet**, hvor vi var heldige at Janne Kjærsgaard sagde ja til at optræde for børnene, som "Den blå heks", mens forældre og bedsteforældre boltrede sig i børneloppetingene.

Mange mennesker har givet gaver til foreningen, nogle som gavekort, andre i form af ting til salg ved støttefestens auktion, loppemarked, som præmier ved bankospillet og andre igen som rede penge. Det var helt overdådigt.

Stor tak til Nathanaels Kirken, som stiller lokaler til vores rådighed til møder og især til støttefesten. Det betyder at vi sparer leje af lokaler, som f.eks. i et medborgerhus kan komme op på 2-4.000 kr. Samtidig kan vi selv indkassere betaling af cafe-varer vi sælge til festen det ville heller ikke være muligt i et medborgerhus.

I år besluttede vi at servere middag for hjælperne, i stedet for at afholde en medlemsfest som afslutning på støttefesten, som var et alt for stort arbejde – ovenpå selve støttefesten. Stor tak til Restaurant Sundby Sejl, som forærede os den flotte middag til 20 hjælpere, en overvældende flot gave til foreningen.

At afholde en støttefest kræver også diverse tilladelser fra politiet og bevillingsmyndighederne til både udskænkning, indsamling og bankospil, men også oprydning og opbevaring af tiloversblevne loppeting. Vi er så heldige, at Bente og hendes mand har stillet hele deres loft til rådighed, så her bliver alle lækkerierne opbevaret indtil næste loppemarked.

Stor tak til alle jer, der arbejdede så hårdt den dag og som også sørgede for at der mødte et, købestærkt og engageret publikum frem.

Nyt fra Kenya

Vi har netop modtaget en omhyggelig **årsrapport fra NEC, Kenya**. Organisationen vi støtter er en Community Based Organisation, med 9 medlemmer. NEC er en af de meget få organisationer, der tager sig af maasai-pigernes særlige situation i Kajiado området i det sydlige Kenya. Foreningens hovedformål er at sikre pigerne skolegang og uddannelse, når de er flygtet fra vold, omskæring og tvangsægteskaber.

Lige nu har NEC ansvaret for 31 piger, heraf er 15 "rescue-girls" og 2 drenge. To af pigerne bor på børnehjem. Derudover betaler foreningen for dagskole til 2 forældreløse piger, som indtil nu har boet hos deres blinde alkoholiserede bedstemor. Dagskolen har etableret et "safe house", hvor pigerne kan bo. Ud over at skaffe penge til de 33 børns skolegang, tøj, mad, ophold i skoleferierne, lægehjælp og medicin m.m. arbejder NEC med:

- At aflægge forsoningsbesøg - i samarbejde med Childrens Office og de lokale og religiøse ledere - til pigernes familier. Besøgene bliver samtidig brugt til at diskutere vigtigheden af at pigerne får en uddannelse og at familierne lægger de gamle traditioner for FMG og barneægteskaber væk.
- At vejlede alle børnene ved starten og slutningen af hvert semester, med en særlig indsats til de børn, der er på vej til "secondary school (et af NES's medlemmer er uddannet skolevejleder).
- At udvikle mentorordninger, hvor universitetsstuderende og ældre elever er mentorer for de yngre børn
- At arbejde for at forældrene tager medansvar for børnenes skolegang og uddannelse.

Samtidig arbejder NEC ihærdigt på at rejse fondsmidler, finde sponsorer og på at tilvejebringe erhvervsskolemuligheder til de piger, der ikke kan gå videre til en "secondary school". Og endelig arbejder NEC med at forbedre den ernæringsmæssige standard i de berørte lokalområder.

NEC viser gode resultater. Der er et velfungerende samarbejde med de lokale myndigheder og med pigernes forældre. Flere forældre er begyndt at tage medansvar for pigernes skolegang og ferier. Der er fundet lokale sponsorer til flere af børnene og med assistance fra childrens office, er én af de to drenge sikret støttet til universitets- eller collegesniveau. Der er nu også fundet en skole til Malel, som nu har det så godt, at hun har lyst til at gå i skole.

Vi har også modtaget **det årlige regnskab fra NEC, Kenya**. Regnskabet er blevet gennemgået af en lokal revisor, efter International Financial standards. Revisoren har ingen bemærkninger til regnskabet.

Vores danske støtteforening har gennem 2012 dækket udgifterne for 21 piger af de 31 piger, dvs. vi afholder alle udgifterne til skolepenge, skoleuniformer, bøger, eksamensafgifter, skoleudflugter, udgifter til ferier, læge og medicin og til toiletsager.

Nenkashe Danmark i dag

Bestyrelsen har tilmeldt sig CISU`S fyraftensmøder med henblik på:

- projektrådgivning, vil NEC kunne anvende CISU`S projektmidler til f.eks. at anskaffe en bil til projektet?
- at søge penge til at udbygge partnerskabet mellem vore to foreninger
- få mere viden og flere ideer til fundraising

PR-indsatsen omkring den årlige støttefest skal intensiveres og skal starte langt tidligere. Vi har også overvejet at få en artikel om projektet i et af ugebladene.

Vi afholder Loppemarked på Frederiksberg Rådhusplads i juni 2013

Bestyrelsen overvejer medlemskab af Mellempøkeligt Samvirke

- og hermed overgiver jeg min beretning til Generalforsamlingen.